

Uit: Muzikale waarheid van Mark Devlin (blz 261)

vertaling: Erick van Dijk

Opsommend en uitdrukkelijk wat er dient te gebeuren kan ik het niet beter dan de magistrale Matt Hancock, eigenaar van de blogsite Check The Evidence (www.checktheevidence.co.uk):

“We bevinden ons collectief in een brandend huis, en in plaats van iedereen veilig naar buiten te krijgen stemmen we voor de volgende pyromaan. Collectief verdoen we onze tijd en energie met triviale en goedgekeurde tijdsbesteding, zoals met onze snuffel in een telefoon hangen (cell phone/self own), er vrolijk op lost twitterend als een vogel in de boom. En dit terwijl banksters (samenvoeging van bankier en gangster, vert.) ongestraft blijven voor het beroven van het publiek, en dakloos zijn (en tegenwoordig armoede in algemeenheid) wordt gecriminaliseerd.

Het is waanzin.

Onze collectieve tolerantie voor dit inhumane controlesysteem is complete waanzin. Maar het Universum zal degenen helpen die werken al naargelang het doel van hun leven, dus kan en zal het velen meer van ons helpen. Zoals ik het zie kan dit proces alleen maar worden verstoord door iemand toe te staan voor ons de middelman te zijn, ons te voorzien van voorgekauwde geloofssystemen of wereldbeelden, of vervalste synchroniciteiten in de vorm van Voorspellende Programmering... of welk ander soort geslepen bedrog uit het controlesysteem.

De toegestane (mis)leiders van de gecontroleerde oppositie zijn er om ons te misleiden, inbreuk te maken op het natuurlijke proces van het realiseren van de waarheid.

Zij hebben hun pad gekozen, maar wij hebben geen enkele verplichting hen ook maar enige aandacht te schenken. De individuele geest is één van de mooiste voorstelbare geschenken, en daarom één van de ergste misdaden om het vermogen van die geest om de waarheid te achterhalen te stelen. We geven het welwillend weg door te luisteren naar leugenaars, en te geloven dat zij het beste met ons voor hebben, eenvoudigweg omdat wij als normale menselijke wezens ons nooit zo zouden verlagen. Dat is terminaal naïef en moet stoppen.

We bevinden ons momenteel in een wereldwijde oorlog – een informatieoorlog, een oorlog gericht op de geest, een spirituele oorlog. Deelname aan deze oorlog is essentieel, in grote aantallen. We hebben miljoenen en miljoenen mensen nodig om samen te komen en een einde te maken aan deze waanzin, dit psychologische controlesysteem, dit kwaad. Het zal niet in één dag gebeuren – dat is eenmaal niet mogelijk – maar in de tijd kan het wel.

Hoe meer mensen zich uitspreken, des te groter is de kans dat nieuwe mensen zullen luisteren en zullen beginnen het controlesysteem te verwerpen dat ze eerder niet hadden herkend, en dit dan zelf zullen beginnen uit te dragen.

Dat is het recept voor exponentiële groei. Het moeilijkste deel was altijd om beweging te krijgen in het immobiele object. Maar dit is al begonnen dankzij een veelheid aan briljante en onbaatzuchtige mensen, van wie er velen niet meer onder ons zijn – in ieder geval niet in deze sfeer waar de geest de materie ontmoet. Dankzij de integriteit en waakzaamheid van dergelijke mensen is er nu een venster van gelegenheid zoals nooit eerder. We dienen hier ten volle van te profiteren.

Het alternatief is de zelf verkozen euthanasie van het gehele menselijke ras.”